

Lokalavdelning för vanföra nu definitiv i Ängelholm

Vid den uppmärksammade utställningen av tekniska hjälpmedel åt vanföra, som visades på Ängelholms lasarett för en tid sedan, tillsattes en interimstyrelse vilken skulle arbeta för tillkomsten av en lokalavdelning i Ängelholm av De Vanföras Riksorganisation. I onsdags hade denna styrelse kallat till ett möte på pensionat Avala, ett trettiotal intresserade hade hörsammat inbjudan och en lokalavdelning bildades enhälligt.

Sammankomsten inleddes med sång av hr Henry Ekeröth, som under stort bifall sjöng bl. a. Land du välsignade och Sten Stureballaden. Livlig uppskattning rönt också fru Anna Taube-Remock, som bidrog med recitation av dikter. Ombudsman Jocke Leufvenmark från Stockholm talade om De Vanföras Riksorganisation och dess arbete, varefter styrelseval och övriga föreningsangelägenheter raskt undanstökades. Fru Etty Eriksson, Ängelholm, utsågs till den nya lokalavdelningens ordförande och i styrelsen invaldes i övrigt Gunnar Olsson kassör, Ellen Suhr, Karla Ahlberg och Valter Lundin, den sistnämnde Höja. Till revisorer valdes Herta Mellin och Margit Bauer.

— Vår första uppgift blir, framhåller fru Eriksson, att s. a. s. kartlägga vårt verksamhetsområde, vilket är stort och omfattar Ängelholm med angränsande kommuner. Vi kommer att undersöka hur framförallt de invalidiserade har det, hur de bor och under vilka förhållande de lever. Vi ska ta kontakt med socialvårdsbyråerna och arbetsförmedlingarna och i övrigt knyta an till allmänhetens här i Ängelholm så många gånger omvittnade sociala intresse.

Vi vill ansluta först och främst alla vanföra, som genom organisationen kan få stöd och förståelse i sina strävanden. Men också dem, vilka likt oss vill nå fram till betingelser för alla människor att verka efter måttet av sina krafter, är välkomna. Vi är övertygade om, slutar fru Eriksson, att vi skall



Etty Eriksson,
först på ordförandeposten.

komma att möta förståelse och intresse och att vår lokalavdelning på så sätt skall komma att bli en betydelsefull länk i den kedja av organisationer, som arbetar för den svenska vanförevården.

Det finns massor att göra för handikappade

ÄNGELHOLM (HD) Kommunen har gjort tillräckligt för de handikappade. Det skulle man kunna tro efter en titt på kommunens konto för handikappförbättrande åtgärder. På tre år har totalt 450.000 kronor satts in – men bara 29.000 kronor har tagits ut!

Sedan 1981 har kommunstyrelsen av praxis anslagit minst 100.000 kronor varje år till kontot. Men bara ett uttag har gjorts. Det var 1982. Då tog kommunen ut 29.000 kronor för att bland annat förbättra bryggan för turistbåten Laxen.

Varje år har överskott från kontot förts över till kommunens samlade budget.

I år har 250.000 kronor satts in på kontot. Men hittills har ingen kommunal nämnd anhängit om några pengar! För att pengar ska tas ut måste det nämligen komma en begäran från någon kommunal nämnd till kommunstyrelsen.

Har kommunen gjort sitt för de handikappade i Ängelholm?

– Nej! blir svaret från Sven Rask, ordförande i DHR (De handikappades riksförbund).

Massor att göra

– Det finns massor att göra! Politikerna har bara inte gett några konkreta förslag på vad peng-

Varför används inte pengarna?

arna ska användas till.

– Vi har lagt fram våra förslag till politikerna. Men de måste bestämma vad som ska göras.

Kollektivtrafiken skulle till exempel läggas om så att den även kan utnyttjas av handikappade, menar Sven Rask.

– I dag kan ingen rullstolsbunden ta sig in i stadsbussarna, eftersom det saknas stigningsanordningar.

– Kommunen skulle också kunna ge bidrag för installation av hissar i äldre flerfamiljshus. Som det nu är kan äldre inte bo kvar i fastigheterna, eftersom byggnadsnämnden lämnar dispens från hisskravet om att hiss måste finnas i fastigheter med tre våningar eller flera.

Kulturutbudet

Sven Rask vill också att kommunen bidrar till att handikappade kan ta del av kulturutbudet.

– Nu kan inga handikappade åka på teaterresa bara för att bussarna inte är handikappanpassade. Eller delta i aktiviteter i flervåningshus utan hiss.

Andra önskemål är en handikappvänlig badbrygga i Skäldev-

viken, anslag till en taltidning och en teckentolk för döva i kommunen...

Listan över lämpliga åtgärder för handikappade blir ännu längre med hörselfrämjandets hjälp:

– Se över alla hörsel tekniska hjälpmedel i offentliga lokaler, uppmanar Ella Bengtsson, ordförande i hörselfrämjandet i Ängelholm.

Hörde inte

– Det är inte bara det att de ska finnas. De ska fungera också. Det finns ju hörselskadade i alla kategorier, fortsätter Ella Bengtsson, som erinrar sig att hon en gång frågat fullmäktige ledamöterna i Folkets hus om de inte behövde hörsel tekniska hjälpmedel.

– Men då fick jag inte svar...

Stina Andersson, ordförande i de synskadades förening, hittar också användningsområden för kommunens pengar.

– Om inte kommunen gjort något åt dörrarna på kommunhuset borde den göra det! Nu flyger de automatiska dörrarna rakt i ansiktet på synskadade. Det hade

varit mycket bättre med en skjutdörr.

Borde flyttas

– Cykelstället på trottoaren vid apoteket är också dumt. Det borde flyttas. Nu står det i vägen på trottoaren.

Men representanterna från handikappsorganisationerna är ändå ganska nöjda med Ängelholms kommun.

– Situationen för handikappade är ganska bra menar Sven Rask.

Och visst har det gjorts en del förbättringar. Nämnderna har tagit pengar ur sina egna anslag och drivit igenom åtgärder.

Men de flesta verkar instämna i Ella Bengtssons yttrande:

– Det är inte fint av kommunen att inte tänka mer på dem som har det svårt när det finns pengar.

Fotnot: Förslag från nämnderna saknas dock inte helt. Socialnämnden vill att kommunstyrelsen ska göra en utredning om vad kommunen kan göra för de rörelsehindrade.

150 kom till DHR-fest på Sommarsol

nov. 1984

ÄNGELHOLM: DHR Ängelholmsavdelningens mårtensfest på Sommarsol i helgen blev i allt vällyckad. När alla bänkat sig kring de vackert dukade borden bjöds det på svart-soppa, gås, äppelkaka och kaffe.

Under ledning av Rakel Larsson blev det mycken allsång, bland annat sjöngs "Skånsk madavisa" samt dito gåsavisa och många andra populära sånger. Kjell Henningsson, Helsingborg och Kjell Walfridsson, Älmhult sjöng duett "Tänk att det blev folk av oss ändå".

Efter maten blev det musik och dans i Sommarsols för-

nämliga cafeteria där Lasses DUO svarade för musiken. Här samsades rullstolsdansarna med de övriga dansande paren och det rådde en verkligt god stämning fram till småtimmarna.

DHR Kronobergs läns distrikt hade en kurs på Sommarsol och dessa deltog i festligheten samt Sommarsols gäster. DHR Ängelholmsavdelningen utmanade Kronobergarna på en frågetävling, där Ängelholmarna fick se sig besegrade av sina kamrater i Kronoberg.

LUCIA NÄSTA

Nästa begivenhet för med-

lemmarna i DHR Ängelholmsavdelningen är Luciafest på Ävalla den 16 december. Vidare samlas man till bad i Södra Sjukhusets varmbasäng varje tisdagskväll, och så är det motionsidrott på lördagar på Sommarsol.

På julslytningssöndagen är det öppet hus för medlemmarna i DHR-lokalen hela eftermiddagen. Och varje tisdagskväll är det hobbyverksamhet i DHR-lokalen. På onsdagskvällen och torsdags-eftermiddagen är det trivselträffar. Vidare är det ett flertal studiecirkel igång och mycken annan verksamhet.

DHR vill skapa bättre kontakt med kommunfolk

oktober
1984

ÄNGELHOLM: DHR Ängelholmsavdelningen har haft månadsmöte på församlingshemmet i Rebbelberga. Det blev välbesökt och fick en verkligt livig debatt där ett samstämmigt önskemål framkom om att DHR-avdelningen skulle uppnå bättre kontakter med kommunens politiker och tjänstemän.

Man skulle bjuda in till debattmöte där handikappade kan föra fram sina synpunkter. Exempel som på hur färdtjänsten fungerar och varför man skall behöva beställa färdtjänstbussen en vecka i förväg. Eller när man erhåller hemhjälp och denna uteblir av någon anledning får man ändå betala för de timmar som man inte fått någon hjälp. Vidare att inte hemhjälpen får bära ner en tvättkorg till tvättstugan och att det är svårt att ständigt få nya personer som hemhjälp.

Den egna verksamheten diskuterades också ingående bland annat motionsidrotten

som bedrivs på Sommarsol. Man tyckte att fritidsnämnden borde gå in och hjälpa till med ledare och kanske även hjälp med transporter.

Då det var första gången avdelningen hade möte i församlingshemmet ställde kyrkorådsledamöter upp och visade runt. Kyrkorådets ordförande Åke Åkesson talade om församlingshemmets tillblivelse, att man endast behövde låna 500.000 kronor, man hade i fonder 3,5 miljoner. Han sade vidare att idéella organisationer får komma och ha sammankomster där men endast två gånger per år.

Församlingshemmets husmor bjöd på gott kaffe, kakor och tårta och detta tillsammans med den underbart fina lokalen gjorde att stämningen var god och debattlusten i topp bland DHR-medlemmarna fast att mötet varade i tre timmar.

Avdelningens sekreterare Ilena Gantzert framförde ett tack till kyrkorådsledamöterna för deras medverkan och till husmor för att hon gjort allt så trivsamt.

Ängelholmsaffärer undersöks:

Är de handikappvänliga?

ÄNGELHOLM: Nu ska det undersökas vilka affärer i Ängelholm som inte är tillgängliga för handikappade. Och affärsidkarna kan räkna med att bristerna kommer att påtalas.

Beslutet om en undersökning togs vid De Handikappades Riksförbunds(DHR:s) ängelholmsavdelnings årsmöte på Sommarsol.

Nyvalde ordföranden Roland Wahlquist, Vejbystrand, konstaterar att inne i Ängelholm är det praktiskt taget bara varuhuset och någon enstaka affär ytterligare som är lätt tillgängliga för rörelsehindrade. I övriga fall har butikerna många gånger svårforcerade trappor.

— Enbart något slag av handtag vid trapporna skulle kunna göra nytta för många, menar Wahlquist samtidigt som han framhåller att liknande problem även finns på andra håll

inom avdelningens område.

DUBBLA BÖTER?

Vid mötet beslöt man att i kommunala handikapprådet ta upp en del andra problem också. Bl a påtalades ännu en gång att de parkeringsplatser som är reserverade för handikappade ofta är upptagna p g a att fullt friska bilförare parkerar sina fordon där. Ett förslag till lösning är att man i Ängelholm liksom på en del andra orter, fördubblar bötesbeloppet för dylika parkeringssyndare.

Vidare konstaterades att flera färdtjänstberättigade har stora svårigheter att ta sig till och från bilarna. Skälet är att allmänhetens benägenhet att köra sina bilar ända fram till entréerna gör att fastighetsägarna sätter upp bilhinder och på så sätt förhindrar även taxibilar att köra fram.

I samband med årsmötet blev det även information om kommande program av Per

Fredriksson, ordförande i DHR-distriktet i Kristianstads län. Bl a omtalade han att distriktets årsmöte och traditionella kamratfest äger rum i Kristianstad den 19 resp. 20 april.

AVGICK

Vid årsmötet valdes alltså Roland Wahlquist till ordförande efter Bengt Franzén, vilken avböjt omval efter fyra år. Dock stannar han kvar i styrelsen liksom Bertil Svensson och Britt Johansson. Förutom dessa utgörs styrelsen av Carla Ahlberg, Brita Andersson och Raket Larsson. Till DHR:s representanter i Kommunala handikapprådet utsågs Bertil Svensson med Bengt Franzén som suppleant(Ängelholm), Ragnar Trollér(Båstad), Carl Svensson(Åstorp), Johan Hansson med Evy Jönsson som suppleant(Klippan) och Lindor Fransson(Örkelljunga.)

60-talet personer deltog vid mötet.

REVOLUTIONEN PÅ VÄG

Miljön anpassas till de handi- kappade

Början till en revolution har inletts nu i Sverige. Revolutionen gäller de handikappade. Det finns faktiskt omkring en miljon svenskar som på olika sätt är handikappade. Revolutionen innebär att det nu är samhället som skall anpassas till de handikappade, inte som hittills tvärt om. Alla nybyggen blir handikappvänliga, om riksdagen vill, i vår. Men hela den gamla miljön har hinder för de handikappade, hinder som kan övervinnas med lite medmänsklig eftertanke och många gånger små medel. I ett par artiklar i NST skall de handikappades situation belysas.



Karla Ahlberg, med kypor, och Roland Wahlqvist i sin rullstol, ger sig ut i Storgatans trafik via ett av Angelholms bästa övergångsställen.